

Ik geloof in geluk
ik vind het in kleine dingen
Wat voor het oprapen ligt
wordt niet altijd gepakt
maar ik zie het in iets simpels
in musjes en meisjes die zingen
of in iets groots
als vrouwen die golven bedwingen
Ik zie het in bloemen die blijven bloeien
nadat ze zijn geknakt

Geluk vind ik waar ik het hoop te vinden
en waar ik het juist niet verwacht
Buiten of binnen mezelf
Hinkelend • ondoordacht
of aan de grond genageld
Ik vind het als ik in staat ben mijzelf te dragen
de visie van anderen los te laten

Geluk is er voor wie durft te kiezen
uit liefde voor het leven
Die stampet op drempels
wegdanst van stempels
Die niet bang hoeft te zijn te verliezen
omdat we allemaal snappen
alleen jij weet
hoe jij jouw geluk kunt vormgeven
Dat wat voor jou het beste voelt
mag jij het zwaarst laten wegen

Dus gelukkig ben ik
als ik me niet laat stuiten • maar zelf besluit
Mijn hart • mijn dromen achterna
zoals ik voor mijn eigen toekomst sta
Ervoor kies elkaar zacht te raken
door er hardop over te praten
en we taboes doorbreken
Of door naar alleen mijzelf te luisteren
en soms • maar altijd met liefde
ook de stilte mag laten spreken

Geluk is boven alles
oorzaak en een resultaat
gemeten volgens persoonlijke maat
Het is collectief perspectief
vanuit onze maatschappij
En welk geluk jij ook kiest
wij zien je • we hebben je • lief