

Brief aan alle moeders, vaders en kinderen die in het verleden betrokken waren bij afstand en adoptie in Nederland

Beste betrokkene,

Met deze brief wil ik, namens Fiom, openlijk excuses aanbieden aan iedereen die in het verleden niet de nodige steun van F.I.O.M. heeft gekregen om bij een onbedoelde zwangerschap zelf de keuze te kunnen maken om voor het kind te zorgen. Fiom erkent de pijn en het verdriet die dit bij alle betrokkenen heeft veroorzaakt.

Met name in de jaren '50 tot en met de jaren '80 van de vorige eeuw stonden in Nederland duizenden vrouwen en ook mannen hun kind af ter adoptie. Dit gebeurde vaak onder druk van familie, betrokken instanties en de kerk. Deze geschiedenis bleef lange tijd onbekend, totdat steeds meer moeders, en later ook vaders en kinderen, hun verhaal naar buiten brachten.

Rol van F.I.O.M.

De huidige Fiom-organisatie is voortgekomen uit de Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind (F.I.O.M.). Leden van de F.I.O.M. gaven begeleiding aan moeders en vaders die voor de moeilijke keuze stonden om hun kind af te staan ter adoptie. Dit gebeurde in een tijd, waarin vrouwen beperkte steun en rechten hadden als het ging om werk, bijstand, kinderopvang of huisvesting. Zonder steun van familie of instanties, waren er weinig mogelijkheden om het kind alleen op te voeden. Maatschappelijk gezien werd dit ook niet altijd geaccepteerd.

Levenslange gevolgen

Uit vele gesprekken weten we dat door de manier waarop de samenleving en instanties in het verleden handelden, veel moeders en vaders onder druk werden gezet om hun kind af te staan. Er werd onvoldoende naar hen geluisterd en er werd vaak niet met hen meegedacht over hoe zij zelf voor hun kind konden zorgen.

De druk van de omgeving om de zwangerschap geheim te houden, had daarnaast een grote impact op de moeders. Het wegnemen van een normale zwangerschapsbeleving en de gedwongen scheiding na de bevalling, hebben de rechten en waardigheid van de moeders, vaders en hun kinderen aangetast. Dit heeft diepe littekens achtergelaten en onomkeerbare, levenslange gevolgen.

Veel moeders en vaders vinden het tot op de dag van vandaag te moeilijk om hun verhaal te delen. Hetzelfde geldt voor de kinderen die zijn afgestaan. Zij groeiden niet op bij hun biologische ouder(s), wat een grote impact op hun leven heeft.

Excuses

Met deze brief wil ik openlijk excuses aanbieden aan iedereen die in het verleden niet de nodige steun van F.I.O.M. heeft ontvangen om zelf de keuze te kunnen maken om voor het kind te zorgen. Ook wil ik steun en begrip tonen aan iedereen die hierdoor diep geraakt is. Ik zie en erken de pijn en het verdriet die dit bij alle betrokkenen heeft veroorzaakt.

De tijd kan niet teruggedraaid worden, maar ik hoop dat deze brief, hoe klein het gebaar misschien ook is, bijdraagt aan het erkennen van uw ervaringen en gevoelens.

Met vriendelijke groet,



Ellen Giepmans,
Directeur-bestuurder Fiom

** Mocht er behoefte zijn om een reactie te geven op deze brief, stuur dan gerust een mail naar reactie@fiom.nl. Dan nemen wij contact met u op.*